

Diepenbeek, half mei, 2026

Goede vrienden van ORPER,

Sinds 15 maart zijn we weer terug in het land, na een verblijf van 5 weken bij ORPER in Kinshasa. We waren met z'n drie : Marijke, Christel en ikzelf.

We hebben weer een steentje kunnen verleggen in de grote oceaan van armoede. We beginnen met het goede nieuws.

In de 5 huizen van ORPER wordt heel goed werk verricht : de kinderen hebben discipline, gaan elke dag naar school, doen hun werkjes, en bouwen beetje bij beetje aan een mooie toekomst. In de 2 digitale klassen worden de grootste jongens en meisjes, in kleine groepen, voorbereid op de wereld van morgen. De laptops die we vorig jaar opstuurden worden goed gebruikt en met zorg behandeld.



Computerles in het digitaal klasje: jongens en meisjes

Tijdens de paasvakantie hebben we met hen geknutseld, gekleurd, getekend, gespeeld, gedanst en veel met hen gesproken.



Tekenen en knutselen is zo prettig

Bijna dagelijks zijn we met het mobiel busje (Centre Mobile) de mama's en kinderen, die op straat verblijven, gaan bijstaan. Er waren veel wonden te verzorgen.



Wonden opgelopen op straat. Christel en Mama Astrid zijn bezig met verzorgen.

We hebben hen ook verwend met een broodje, een doosje sardienen en fruitsap, 200 stuks. Ook hebben we 5 zakken rijst gekocht om uit te delen, zodat de moeders konden koken. Voor de kinderen hadden we kleedjes bij en voor de moeders Congolese panjes. Zij waren ons zeer dankbaar.



Uitdelen van voeding en kleding aan de moedertjes en kinderen die op straat leven.

Een klein jongetje van 4 jaar, Michel, hebben we in een jongenshuis kunnen plaatsen. Het was mooi om zien hoe hij open gebloeid is en met veel plezier naar school gaat. We hebben ook geld gegeven voor de verzorging van een oude oma van + 80 jaar die op straat slaapt en leeft. We vernamen net dat zij ondertussen in een tehuis is opgenomen.



Kleine Michel is fier: hij mag naar school. De zieke oma van Michel die op straat leeft, wordt verzorgd en kan naar een huis.

Er is veel armoede in deze grote stad, maar de mensen van ORPER doen echt hun best om te helpen waar het mogelijk is.

Over die grote stad Kinshasa is veel te vertellen.

Er leven momenteel meer dan 19 miljoen mensen in deze mega-city.

We zagen onmiddellijk dat de armoede groeit, tenminste voor de gewone mensen.

De verkoopstandjes langs de straten zijn enorm toegenomen: iedereen wil wat verkopen om 's avonds eten te kunnen geven aan de kinderen. Het aantal moto's, die personentaxi zijn, is erg gegroeid: momenteel rijden er 1,5 miljoen moto's tussen de auto's in Kinshasa. Dus het verkeer en de opstoppingen zijn ongezien.

Ook valt de stad op door de enorme ophoping van afval langs de wegen en in de riolen. Plastiek is de grote boosdoener. En wat doet de overheid?

Een belangrijk negatief punt voor ons is het feit dat de Provincie Limburg beslist heeft om geen subsidie meer te geven aan al de Limburgse wereldprojecten van de 4^{de} pijler. Het is een groep van een 50-tal projecten en ORPER vzw behoort ook tot die groep. Daarom hebben de Limburgse projecten samen een petitie ingediend. Door de financiële steun van de provincie Limburg hebben we heel wat van onze projecten kunnen verwezenlijken. Deze steun valt nu weg en dat zullen we erg voelen. Gelukkig zijn jullie er, onze weldoeners, die ons trouw bijstaan.

Het nieuwe project voor 2026 is het heropwerken van de boerderij van ORPER zodat de kinderen kunnen genieten van de opbrengst. Tijdens ons verblijf hebben we de boerderij bezocht en de groententeelt doet het heel goed. Nu zijn de kippen- en de varkensstallen aan de beurt.



Groententeelt.



Varkensstallen.

Wat wij in het verleden allemaal hebben verwezenlijkt is dank zij jullie hulp. Daarvoor willen wij onze welgemeende dank betuigen. Zonder jullie steun was dat allemaal niet mogelijk. We denken hierbij vooral aan de scholing en opleiding van de kinderen.

Hiermee hebben we jullie een beetje verteld over onze vele recente ervaringen bij ORPER in Kinshasa. Ondertussen werken we hier verder.

Op 25 en 26 juli houden we ons jaarlijks tuinfeest met pizzabak ten voordele van ons project ORPER vzw. Jullie kunnen hier je eigen pizza klaarmaken en bakken. Iedereen hartelijk welkom!

Wij wensen jullie allen een heel mooie lentetijd en danken voor jullie betrokkenheid en steun aan de kinderen van ORPER. Samen met jullie doen wij verder!

Met vriendelijke groeten,

Anny, Marijke en het team van vzw ORPER

(GSM: 0474/99 32 97 annstee @gmail.com)

